

Liturgie zondagavond 9 april 2023

Voorganger: ds. G.J. Glismeijer, Gouda

Organist: Ad Schouls

***Welkom en mededelingen**

***Zingen: Gezang 166: 1, 2 en 3 (Weerklank/ Staande)**

1. Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!
2. Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!
3. Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja!
Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja!

***We worden stil voor God**

***Votum en Groet**

***Aanvangstekst: 1 Korinthe 15: 3 en 4**

3. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb,
dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de
Schriften,
4. en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag,
overeenkomstig de Schriften.

***Zingen: Psalm 118: 11 en 14 (OB)**

11. De steen, dien door de tempelbouwers
Veracht'lijk was een plaats ontzegd,
Is, tot verbazing der beschouwers,
Van God ten hoofd des hoeks gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
Door 's HEEREN hand alleen geschied;
Het is een wonder in onz' ogen;
Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

14. Gij zijt mijn God, U zal ik loven,
Verhogen Uwe majesteit;
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;
U prijz' ik tot in eeuwigheid.
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven,
Want goed is d' Oppermajesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!

***We belijden ons geloof**

***Zingen: Gezang 382: 1, 2, 3 en 4 (Weerklank)**

1. De Zoon van God is opgestaan!
Wat brengt ons dat een zegen aan:
Hij leeft, Hij overwon de dood
en maakt ons daarvan deelgenoot.
2. Hij deelt ons uit gerechtigheid,
verzoening door zijn dood bereid.
O heilsfeit groot, o waarheid hoog;
Wij zijn rechtvaardig in Gods oog.

3. Hij wekt ons op tot heiligheid,
Nieuw leven aan Hem toegewijd,
dat tegen satans macht zich keert,
een leven waarin Hij regeert.
4. En u de Heer is opgestaan,
wacht ons straks ook een nieuw bestaan;
wij gaan door dood tot heerlijkheid
verlost van zonden voor altijd.

***Gebed**

***Schriftlezing: Mattheus 28: 1-10
1 Korinthe 15: 12-20**

De opstanding

- 1.Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken.
- 2.En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten.
- 3.Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw.
- 4.De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden.
- 5.Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was.
- 6.Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft.
- 7.En ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd.
- 8.En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij snelden weg om het Zijn discipelen te berichten.
- 9.Toen zij weggingen om het aan Zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei: Wees gegroet! Zij gingen naar Hem toe, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem.

10.Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd; ga heen, bericht Mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, daar zullen zij Mij zien.

De opstanding van de doden

12.Als nu van Christus gepredikt wordt dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is?

13.En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt.

14.En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof.

15.En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat Hij Christus heeft opgewekt, terwijl Hij Die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden.

16.Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt.

17.En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden.

18.Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren.

19.Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen.

20.Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.

***Zingen: Psalm 21: 1, 4 en 5 (OB)**

1. O HEER, de Koning is verheugd
Om Uw geducht vermogen;
Uw heil zweeft hem voor d' ogen;
En met wat blijde zielevreugd
Zal hij, door al Uw daân
Verrukt, ten reie gaan!

4. Hij heeft, o God, van U begeerd
Het onvergank'lijk leven;
Gij hebt het hem gegeven.
Zo zijn de dagen hem vermeêrd;
Zo leeft de Vorst altoos;
Zo leeft hij eindeloos.

5. Hoe groot en schitt'rend is zijn eer,
Door 't heil, aan hem bewezen!
Hoe is zijn roem gerezen!
O alvermogend' Opperheer,
Wat glans, wat majesteit
Hebt Gij dien Vorst bereid!

***Verkondiging (Thema: Opgewekt!)**

***Zingen: Gezang 173: 1, 2, 3 en 4 (Weerklank)**

1. Halleluja! Lof zij het Lam,
die onze zonden op zich nam,
wiens bloed ons heeft geheiligd;
die dood geweest is, en Hij leeft;
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,
in eeuwigheid beveiligt!

2. De Koning op des Vaders troon,
de eerstgeboren uit de doôn,
de bloed- en heilgetuige,
der vorsten Vorst, der heren Heer,
zij heerschappij en dank en eer.
Dat alle knie zich buige!

3. Lof zij het Lam, Gods metgezel,
uit Davids zaad d'Immanuël,
God, in het vlees verschenen.
In Hem, die wederkomen zal,
in Hem aanbidde 't gans heelal
de HERE, de Drie-ene!

4. Aanbidt de Vader in het woord!
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord!
Aanbidt de Geest uit beiden!
Van zijn gemeenschap, zijn gena,
zijn liefde en trouw, halleluja,
zal ons geen schepsel scheiden.

***Dankgebed**

***We geven onze gaven (Zie QR-code)**

***Zingen: Gezang 182: 1, 2 en 3 (Weerklank/ Staande)**

1. U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer!
Vol van licht en luister daalt de engel af
en verbreekt de kluister van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer!

2. Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Redder van de zijnen; twijfel nu niet meer.
Zie zijn aanschijn blinken als de morgenzon;
laat uw lied weerklinken: 'Christus overwon!'
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer!

3. Zou ik nog vrezen? Christus leeft voorgoed;
die met heel mijn wezen ik beminnen moet.
Hij is mijn victorie, troost en toeverlaat,
die mij in zijn glorie eeuwig delen laat.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer!

***Zegen**

***U kunt uw bijdrage overmaken via :**

- Sionskerk-app
- NL41 RABO 0373709277
t. n. v. CvK Hervormde Wijkgemeente Sionskerk
onder vermelding van collecte 09-04-2023
- QR-CODE collecte
- Deurcollecte (Contant /collectebonnen)

