

Liturgie zondagmorgen 22 januari 2023 (Viering Heilig Avondmaal)

Voorganger: ds. J.T. de Koning, Organist: André Weerheim

*Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 63: 1 (NB)

Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,
naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,
die leven zijt en leven laat.
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten
en dorsten naar U in een land,
waarop de zon verzengend brandt, -
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

*We worden stil voor onze God

*Votum en groet

*Zingen: Psalm 48: 3a en 6

Wij loven, Heer, U in uw huis,
ons hart is in uw liefde thuis.
Gij die uw naam ons openbaarde,
uw lof is tot het eind der aarde.

Want *deze* God is *onze* God;
Hij *is ons* deel, ons *zalig* lot,
Door *tijd noch eeuwigheid te* scheiden:
Ter *dood toe zal Hij ons* geleiden.

*Lezen van de geboden

*Zingen: Gezang 430:6 (Liedboek)

6 Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen,
dat ik niet weer verdwalen zal;
houd Gij mijn voeten op uw wegen,
dan brengen zij mij niet ten val.
O licht, dat op mijn leven viel,
verlicht mijn lijf en ziel.

*Gebed

*Kinderlied: *Als je gelooft in de Here Jezus...*

Als je gelooft in de Here Jezus,
dan komt er vrede in je hart.

Als je gelooft in de Here Jezus,
dan komt er vrede in je hart.

Vrede voor jou en iedereen
en voor de wereld om ons heen.

Vrede voor jou en iedereen
en voor de wereld om ons heen.

*Schriftlezing: Psalm 43

- 1 Doe mij recht, o God,
en voer mijn rechtszaak;
bevrijd mij van het volk zonder goedertierenheid,
van de man van bedrog en onrecht.
- 2 Want U bent de God van mijn kracht.
Waarom verstoot U mij dan?
Waarom ga ik steeds in het zwart gehuld,
door de onderdrukking van de vijand?
- 3 Zend Uw licht en Uw waarheid;
laten die mij leiden,
mij brengen tot Uw heilige berg
en tot Uw woningen,
- 4 zodat ik kan gaan naar Gods altaar,
naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde;
en ik U met de harp kan loven,
o God, mijn God!
- 5 Wat buigt u zich neer, mijn ziel,
en wat bent u onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem weer loven;
Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht
en mijn God.

Zingen: Psalm 43:3 en 4

Zend, HEER, Uw *licht en waarheid* neder,
En breng mij, *door* dien glans geleid,
Tot Uw *gewijde* tente weder;
Dan *klimt* mijn bange ziel *gereder*
Ten *berge van* Uw heiligheid,
Daar mij Uw *gunst* verbeidt.

Dan ga ik *op tot* Gods altaren,
Tot God, mijn *God*, de bron van vreugd;
Dan *zal* ik, *juichend*, *stem* en *snaren*
Ten *roem van* Zijne *goedheid* paren,
Die, *na kortstondig* ongeneugt',
Mij eindeloos verheugt.

*Verkondiging

*Zingen: Psalm 62: 1

Mijn ziel is *immers stil* tot God;
Van *Hem* wacht ik een *heilrijk* lot;
Hij *immers zal* mijn *rotssteen* wezen,
Mijn *heil*, mijn *hulp in* mijn gebrek,
Mijn *toevlucht en* mijn hoog vertrek:
Ik *zal geen* grote *wank'ling* vrezen.

Lezing Formulier

Zingen: Gezang 360:2 (Liedboek)

- 2 Sterk ons wankelend vertrouwen,
geef ons zelf wat Gij gebodt:
dat wij met oprecht berouwen
enkel rusten in uw dood;
ja, vervul ons met uw krachten,
opdat wij uw wet betrachten,
zegen zo uw sacrament,
dat ons hart U steeds meer kent.

Viering Heilig Avondmaal

Zingen: Psalm 33: 1, 2, 11

*Zingt vrolijk, heft de stem naar boven,
Rechtvaardigen, verheft den HEER.
Het past oprechten, God te loven;
Zingt Zijnen groten naam ter eer.
Prijst Hem in uw psalmen,
Met de schoonste galmen;
Roept Zijn weldaan uit;
Laat de keel zich paren
Met den klank der snaren;
Looft Hem met de luit.*

*Roemt nu met nieuwe lofgezangen
De nieuwe blijken van Zijn gunst;
Het speeltuig moet dien toon vervangen;
Heft vrolijk aan, wijdt Hem uw kunst.
Alles moet Hem eren;
Want het woord des HEEREN,
't Richtsnoer Zijner daân,
Is volmaakt rechtvaardig,
Al onz' achtung waardig;
Eeuwig zal 't bestaan.*

*Laat ons alom Zijn lof ontvouwen:
In Hem verblijdt zich ons gemoed,
Omdat wij op Zijn naam vertrouwen,
Dien Naam, zo heilig, groot en goed.
Goedertieren Vader,
Milde zegenader,
Stel Uw vriend'lijk hart,
Op Wiens gunst wij hopen,
Eeuwig voor ons open;
Weer steeds alle smart.*

***Dankgebed en voorbeden**

***Inzameling gaven (Zie QR-code)**

***Zingen: Psalm 86:5**

Gij zijt groot en zeer verheven,
Gij doet wondren aan ons leven.
Gij zijt God, ja Gij alleen,
goedertieren om ons heen.
Heer, Gij hebt mij aangenomen,
mij weer tot het licht doen komen
uit de diepten van de dood.
Ja, uw goedheid is zeer groot.

***Zegen**

***U kunt uw bijdrage overmaken via :**

- Sionskerk-app
- NL41 RABO 0373709277
t. n. v. CvK Hervormde Wijkgemeente Sionskerk
onder vermelding van collecte 22-01-2023
- Deurcollecte (Contant /collectebonnen)
- QR-CODE collecte

