

Tweede Kerstdag

Maandag 26 december 2023, 10.00 uur



Toneel en zang
“De kleine herder”

*Welkom en ontvangst bij de deur door: Marcus Langelaar en Tobias Hooijer

*Niek Ouwendijk en Rosa-Lynn de Groen steken samen de vier adventskaarsen aan

Lied: Schijn maar

Alle kinderen zingen:

Schijn maar, schijn maar
Schijn met je lichtje in de donk're nacht
Schijn
maar, schijn maar
Schijn met je lichtje in de donk're nacht. (2x)

*Silas Langelaar steekt de grote kaars aan en zegt een tekst op.

Samenzang:

Schijn maar schijn maar
Schijn met je lichtje in de donkere nacht
Schijn maar schijn maar
Schijn met je lichtje in de donkere nacht

Zangers:

Breng de liefde waar nog haat is
Schijn maar om je heen
Ook de zon gaat elke morgen
Gratis op voor iedereen

Samenzang:

Schijn maar schijn maar
Schijn met je lichtje in de donkere nacht
Schijn maar schijn maar
Schijn met je lichtje in de donkere nacht

Zangers:

Breng de vreugde waar verdriet is
Vrede in de strijd
Zing een vrolijk liedje waar geen lied is
En geen vrolijkheid

Samenzang:

Schijn maar schijn maar
Schijn met je lichtje in de duisternis
Schijn maar schijn maar
Schijn met je lichtje hoe klein het ook is

*Welkom en gebed door Steph Spaans

Lied: Jezus is de goede Herder

Samenzang:

Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede Herder
Brengt mij veilig naar de stal

Kinderen:

Als je 's avonds niet kunt slapen
Als je bang in 't donker bent
Denk dan eens aan al die schaapjes
Die de Heer bij name kent

Samenzang:

Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede Herder
Brengt mij veilig naar de stal

Kinderen:

En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet
Denk dan aan de goede Herder
Hij vergeet zijn schaapjes niet

Samenzang:

Jezus is de goede Herder
Jezus, Hij is overal
Jezus is de goede Herder
Brengt mij veilig naar de stal

Lied: Zo lang gewacht

Zo lang gewacht
Nu is het zo ver
In de donkere nacht
Flonkert een ster
En ik hoor de blijde
engelenkoren
Nu is de Redder geboren

Zo lang gewacht
Nu is het zo ver
In de winterse nacht
Glinstert een ster
En ik zie een nieuwe morgen gloren
Nu is de Redder geboren

Bim bam bim bam
Ding dingedong
Ding dingedong
Ting ting ting
Ting ting ting
Nu is de Redder geboren

Lied: **Wij aanbidden Hem**

Herders:

Wij zijn de herders
Wij sliepen in 't veld
Daar heeft een engel
het ons verteld

Kiinderen:

Hij is geboren in Bethlehem
En wij aanbidden en wij aanbidden
Hij is geboren in Bethlehem
En wij aanbidden Hem

Kleine Herder:

Ik, kleine herder
Ik was er ook bij
Daar zei de engel
Het ook tegen mij.

Kinderen:

Hij is geboren in Bethlehem
En wij aanbidden en wij aanbidden
Hij is geboren in Bethlehem
En wij aanbidden Hem

Kinderen:

Wij zijn de kinderen
Die 't hebben gehoord
Hij is gekomen
Het levende Woord

Samenzang:

Hij is geboren in Bethlehem
En wij aanbidden en wij aanbidden
Hij is geboren in Bethlehem
En wij aanbidden Hem

Kerstverhaal door Linda Bos

Lied: Heel gewoon

Kinderen:

Heel gewoon, heel gewoon
Niemand het zo verwacht
Geen paleis, of een dure woning
Wie had dat ooit gedacht?
Door te worden als een kind heel eenvoudig
Door te worden als een kind heel klein
Kon Hij onze Koning worden
Kon Hij de redder zijn.

Samenzang:

Heel gewoon, heel gewoon
Niemand het zo verwacht
Geen paleis, of een dure woning
Wie had dat ooit gedacht?
Door te worden als een kind heel eenvoudig
Door te worden als een kind heel klein
Kon Hij onze Koning worden
Kon Hij de redder zijn.

Lied: Als je veel van iemand houdt

Kinderen:

Als je veel van iemand houdt, geef je 't mooiste wat je hebt, da's heel
gewoon
Omdat God van mensen houdt, gaf Hij 't mooiste wat Hij had
Zijn eigen zoon.
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet,
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet.

Samenzang:

Als je veel van iemand houdt, geef je 't mooiste wat je hebt, da's heel
gewoon.
En als jij de Heer vertrouwt, leg je leven in Zijn hand
Hij is Gods Zoon.
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet,
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk, een mooier geschenk ken ik niet.

Lied: Wij gaan op weg naar Bethlehem

Wij gaan op weg naar Bethlehem
Een Herder is geboren!
Wij zien daar in een kribbe Hem
Die zoekt wat is verloren;
Een Herder als een lam zo klein
Een Koning die een knecht wil zijn
Hij roept, maar wie zal horen?

Wij staan verbaasd in Bethlehem
Is dit de Goede Herder?
Wij zien daar in een kribbe Hem,
Dit kind, is dit de Herder?
Een herder, als een lam zo klein
Een Koning die een knecht wil zijn
Hij roept, en ik wil horen.

Lied: Komt laten wij aanbidden

Herders:

Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, die Koning

Alle zangers:

Want U alleen bent waardig
Want U alleen bent waardig
Want U alleen bent waardig, o Koning.

Kinderen:

Wij prijzen u voor eeuwig
Wij prijzen u voor eeuwig
Wij prijzen U voor eeuwig, o Koning.

Samenzang:

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde
Kom nu, o kom nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren
Komt laten wij aanbidden (3x)
Die Koning.

Samenzang:

O Kind ons geboren, liggen in de kribbe
Neem onze liefde in genade aan.
U die ons liefheeft, U behoort ons harte.
Komt laten wij aanbidden (3x)
Die Koning.

Lied: Knoop het even in je oren

Knoop het even in je oren
Jezus de koning van je hart
is in Bethlehem geboren
het begin van een nieuwe start

halleluja halleluja (4x)
gloria gloria (4x)
ere zij God ere zij God (4x)

Knoop het even in je oren
Jezus de koning van je hart
is in Bethlehem geboren
het begin van een nieuwe start.

*Danken door ds. Jasper de Koning

Lied: God zal met ons zijn

Kinderen:

God zal met u zijn
God is Immanuel
God zal met U zijn
De God van Israël

Samenzang:

God zal met jou zijn God
is Immanuel
God zal met jou zijn
De God van Israël

Kinderen:

Ver weg van het Kindje
Ver weg overal
Weet je dat die Koning bij ons blijven zal
Ver weg in oosten, waar wij gaan of staan
Hij zal bij ons blijven, Jezus is Zijn naam.

Samenzang:

God zal met ons zijn
God is Immanuel God
zal met ons zijnDe
God van Israël

Kinderen:

Jezus is de Koning
Hij is nu nog klein.
Straks zal Hij de Redder van de wereld zijn.
Ver weg in oosten, waar wij gaan of staan
Hij is onze Koning, Hij kent onze naam



U kunt uw bijdrage overmaken Op rekening nummer
NL41 RABO 0373709277
t. n. v. CvK Hervormde Wijkgemeente Sionskerk
onder vermelding van collecte 30-10-2022
Sionskerk-app
Deurcollecte (Contant /collectebonnen)