

Liturgie zondagmorgen 11 december 2022

Voorganger: J.T. de Koning

Organist: Wim Warnaar

***Welkom en mededelingen**

Zingen: Psalm 103: 8 en 7 (OB)

*Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
Gelijk een bloem, die op het veld verheven,
Wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en teêr;
Wanneer de wind zich over 't land laat horen,
Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;
Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.*

*Geen vader sloeg met groter mededogen
Op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen,
Dan Israels HEER op ieder, die Hem vreest;
Hij weet, wat van Zijn maaxsel zij te wachten,
Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten,
En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest.*

We worden stil voor God

Votum en Groet

Zingen: Weerklank 105: 1 en 2

*Een blijde boodschap, vol van leven,
weerklinkt over het wereldrond.
God schenkt, zoals er staat geschreven,
verlossing en een nieuw verbond.
Het is de liefde van de Vader,
die aan verloren in kind'ren denkt.
In Zijn genade komt Hij nader:
Hij geeft Zichzelf als Godsgeschenk.*

Hij zoekt een wereld vol ellende,
die zich van Hem heeft afgewend.
Hij zoekt hen, die Hem niet meer kenden,
vol liefde op; het wordt Advent.
Hij wil ook ons het licht hergeven,
zelfs als ons hart Hem weerstand biedt.
Hij gaf voor ons Zijn heerlijk leven,
toen Hij de hemeltrouwen verliet.

We luisteren naar het gebod

Zingen: Psalm 86: 3 en 6 (OB)

HEER, door *goedheid aangedreven*,
Zijt Gij *mild in 't schuldvergeven*.
Wie U *aanroept in den nood*,
Vindt Uw *gunst oneindig groot*.
HEER, neem *mijn gebed ter oren*;
Wil naar *mijne smeking* horen;
Merk, naar *Uw goedgunstigheên*,
Op de *stem van mijn gebeên*.

Leer mij *naar Uw wil te hand'len*,
'k Zal dan *in Uw waarheid wand'len*;
Neig mijn *hart, en voeg het saâm*
Tot de *vrees van Uwen naam*.
HEER, mijn *God, ik zal U loven*,
Heffen *'t ganse hart naar boven*;
'k Zal Uw *naam en majesteit*
Eren *tot in eeuwigheid*.

Gebod

Kerstproject / Kinderlied

Zingen: Lees je bijbel, bid elke dag (Evangelische Liedbundel 459)

Lees je bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag
Lees je bijbel,
bid elke dag,
dat je groeien mag

dat je groeien mag
dat je groeien mag

Lees je bijbel,
bid elke dag,
dat je groeien mag

Schriftlezing: Genesis 1: 1-5

- 1 In het begin schiep God de hemel en de aarde.
- 2 De aarde nu was woest en leeg,
en duisternis lag over de watervloed;
en de Geest van God zweefde boven het water.
- 3 En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.
- 4 En God zag het licht dat het goed was;
en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.
- 5 En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht.
Toen was het avond geweest en het was morgen geweest:
de eerste dag.

Markus 1: 1-8

- 1 Het begin van het Evangelie van Jezus Christus,
de Zoon van God.
- 2 Het is zoals er geschreven staat in de profeten:
Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht,
die voor U uit Uw weg gereed zal maken,
- 3 en: De stem van iemand die roept in de woestijn:
Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht.
- 4 Johannes kwam in de woestijn en doopte
en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden.
- 5 En heel het Judese land en de inwoners van Jeruzalem
liepen naar hem uit;
en zij werden allen door hem gedoopt in de rivier de Jordaan,
terwijl zij hun zonden beleden.
- 6 En Johannes was gekleed in kameelhaar
en had een leren gordel om zijn middel,
en hij at sprinkhanen en wilde honing.

- 7 En hij predikte en zei:
Na mij komt Hij Die sterker is dan ik,
bij Wie ik het niet waard ben neer te bukken
en de riem van Zijn sandalen los te maken.
- 8 Ik heb u wel gedoopt met water,
maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest.

Johannes 1:1-5

- 1 In het begin was het Woord
en het Woord was bij God en het Woord was God.
- 2 Dit was in het begin bij God.
- 3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt,
en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.
- 4 In het Woord was het leven
en het leven was het licht van de mensen.
- 5 En het licht schijnt in de duisternis,
en de duisternis heeft het niet begrepen.

Zingen: Gezang 1: 1-4 (Liedboek voor de Kerken)

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne,
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden,
in heel zijn rijk gehoord.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde,
oorsprong en doel en zin.

Verkondiging

Zingende Gezegend 301: 1 en 5

Mijn hart wacht stil op U, o Heer,
Uw komst verwacht ik, meer en meer,
Uw liefde houdt mijn ziel gevangen.
Naar U gaat al mijn vreugde uit,
ik wacht op U, wacht als een bruid,
reikhalzend hunkert mijn verlangen.

Met heel mijn hart verwacht ik, Heer,
Uw komst, de grote ommekeer;
hoe vrolijk zal ik U ontvangen!
Gij die mijn allerliefste zijt,
kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt,
vervul mijn allerdiepst verlangen!

Dankgebed en voorbeden

We geven onze gaven (Zie QR-code)

Zingen: Psalm 138: 4

*Als ik, omringd door tegenspoed,
Bezwijken moet,
Schenkt Gij mij leven;
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt,
Uw rechterhand
Zal redding geven.
De HEER is zo getrouw, als sterk;
Hij zal Zijn werk
Voor mij volen - den,
Verlaat niet wat Uw hand begon,
O Levensbron,
Wil bijstand zenden.*

Zegen

*U kunt uw bijdrage overmaken via :

- Sionskerk-app
- NL41 RABO 0373709277
t. n. v. CvK Hervormde Wijkgemeente Sionskerk
onder vermelding van collecte 11-12-2022
- QR-CODE collecte
- Deurcollecte (Contant /collectebonnen)

